

Geachte heer Boels, Beste Paul,

Geachte heer Libert, Beste Pierre,

Bedankt voor jullie gastvrijheid en jullie lovende woorden. Wij zijn verheugd om in deze prachtige, vernieuwde fabriek ons nieuwe werkjaar te mogen inzetten.

Geachte Vice-Premier,

Geachte Minister Schauvlieghe,

Geachte mandatarissen,

Beste vrienden,

Vandaag heffen we het glas op een nieuw jaar met nieuwe kansen, grote dromen en nog grotere ambities. Een jaar waarvan velen hopen dat het een verademing zal zijn na het woelige jaar dat we in 2016 mochten meemaken.

2016 wordt het jaar van angst en verontwaardiging genoemd. Een jaar van uitdagingen die geen grenzen kennen.

We werden geconfronteerd met mensen op de vlucht voor oorlog, die bij ons hulp zoeken, met brute terroristische aanslagen, met hartverscheurende beelden en verhalen uit Aleppo, die dagelijks onze huiskamers binnendringen. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten koos de burger in de eerste plaats voor het terugplooiën op zichzelf en tegen de ander.

Dit maakt dat een politieke partij als de onze meer dan ooit nodig is, maar voor een moeilijke opdracht staat.

We kijken dichter bij ons terug op een jaar van een samenleving in verandering. Een jaar van verruwing binnen de politiek. Een jaar waar een retoriek die de grenzen van fatsoen verlegt zijn ingang vond, van Twitter-rellen en verwijten die, ja waar gingen die ook alweer over? Een jaar waar het OK werd om rechters wereldvreemd te noemen, waar polarisering de norm werd. Maar ook een jaar waar eind augustus een wandelaar in de Gentse Blaarmeersen in een

verlaten tentje stootte op het levenloze lichaam van de 18-jarige Jordy. Een maand later vonden ze in Gent een bejaarde man van 81 dood in zijn appartement. De autopsie wees uit dat de man al acht maanden geleden overleden was.

Beste vrienden,

Gent telt 250.000 inwoners en is daarmee de tweede grootste stad in Vlaanderen. In die massa is er veel eenzaamheid. De huidige coalitie kwam op onder het motto 'Samen Gentenaar'. We stellen echter vast dat er op dat vlak nog steeds cruciale uitdagingen liggen waar wij, als christendemocraten, oplossingen moeten bieden.

Wie zegt dat de christendemocratie geen verhaal heeft in Gent kent de Gentenaar niet. De Gentenaar is doordrongen van #ikbenWIJ.

De Gentenaar heeft zich niet op zichzelf teruggeplooid wanneer we geconfronteerd werden met uitdagingen. We vingden bijvoorbeeld 250 vluchtelingen op op de RENO, en zullen ze een plaats geven in onze stad.

Jullie gaan mij niet horen zeggen dat de uitdagingen makkelijk zijn, of evident om op te lossen, zeker op vlak van onderwijs, werkgelegenheid en wonen.

Maar beste vrienden,

Gentenaar zijn is een attitude, je hoeft hier niet geboren te zijn. Ook de ingeweken West-Vlaming of Bulgaar kan een rasechte Gentenaar zijn. De Gentenaar is trots op zijn stad, koppig, en is licht rebels: hij laat gedijen maar toont zijn grenzen.

Gentenaars streven naar vrijheid maar zijn bovenal realisten. Gentenaars zien andere Gentenaars als één van ons.

Beste vrienden,

Ook in onze afdeling stonden we het voorbije jaar voor bijzondere en onverwachte uitdagingen. Het doet me goed dat wij als groep deze uitdagingen het hoofd hebben kunnen bieden en er als team er sterker zijn uitgekomen.

Met dit team vatten we de weg aan naar de verkiezingen van 2018.

Het traject van vernieuwing en verdieping dat we na de verkiezingen van 2012 samen zijn aangegaan wil ik met jullie verder zetten.

Onze afdeling, secties, geledingen en werkgroepen zetten zich al jaren in om Gentenaars samen te brengen en te verenigen dankzij de belangeloze inzet van onze bestuursleden en onder leiding van onze voorzitters Xanthippe, Jolien, Brigitte en Baudouin.

Met de actie **Dag van de Handelaar** bewees de werkgroep Ondernemen dat er in Gent naast multinationals ook plaats is en moet zijn voor lokale handelaars.

Onze **werkgroep Solidaire Stad** brengt maandelijks zeer gewaardeerde bezoeken aan VZW's en organisaties die zich inzetten voor zij die het moeilijk hebben in onze stad, vaak kleine initiatieven maar met zeer groot belang voor een grote onzichtbare groep.

De jongeren op hun beurt sprongen een maand geleden nog op de fiets om ontbijtmanden aan huis te leveren in het kader van de Warmste Week. De opbrengst van meer dan duizend euro ging integraal naar vzw Hartekamp die reizen organiseert voor kinderen met een beperking tot kinderen die het sociaal moeilijk hebben.

Vrouw & Maatschappij verzamelde verzorgingsproducten in voor vrouwelijke vluchtelingen.

We organiseerden een petitie voor een extra tramhalte op de lijn naar het UZ Gent.

We brachten mensen samen op talloze activiteiten zoals de poppenkast, het concert van Will Tura en de vele lokale initiatieven vanuit de secties.

Onze mandatarissen Veli, Filip, Jef, Paul, Chantal en Gerda, zetten zich permanent in om in belangrijke dossiers zoals het mobiliteitsplan, de Optima-commissie, de gezondere maar duurdere schoolmaaltijden, de op handen zijnde lage emissiezone of de strijd tegen voedseloverschotten en kinderarmoede om maar een paar voorbeelden te noemen, onze christendemocratische waarden te bewaken.

Beste vrienden,

CD&V wil op een positieve en constructieve manier oppositie voeren in Gent.

CD&V wil niet betuttelen, maar wil een kader scheppen waarin de Gentenaar zich kan ontplooiën, en waarin de Gentenaar initiatief kan nemen. We geven de Gentenaar verantwoordelijkheid en de ruimte om het heft in eigen handen te nemen.

We willen begrijpen, vooraleer we ingrijpen. We willen zeggen waar het op staat en realistische oplossingen bieden. En dat zonder te polariseren, maar door authentiek en verbindend leiderschap te tonen.

Dat is wat we met CD&V Gent de komende jaren zullen doen.

CD&V als bemiddelaar, CD&V als partij die mensen samenbrengt en groepen verbindt. Niet elk voor zijne vierkante meter, maar samen voor een leefbaar Gent waar iedereen zich thuis voelt.

Een betrokken samenleving waar iedereen vanuit zijn eigenheid en visie een stem heeft, maar er ook de openheid is om te luisteren en samen tot een oplossing te komen die iedereen vooruit helpt.

Wij moeten dan ook blijven inzetten op een verhaal van positieve oppositie. En ja wij kunnen dat, want WIJ zit in ons DNA, WIJ zijn Gent. Er is wel degelijk een plaats voor CD&V in Gent.

Beste vrienden,

CD&V laat Gent en de Gentenaar niet los.

Vele zogezegde verwezenlijkingen van het stadsbestuur zijn eigenlijk toe te schrijven aan onze eigen CD&V ministers.

Bij wijze van voorbeeld denk ik aan de groene speelplaatsen of het verrijzen van de groenpolen en vele volkstuintjes dankzij Joke, of de 777 nieuwe plaatsen in het basisonderwijs dankzij Hilde.

Onze haven, de motor van onze Gentse economie en goed voor duizenden jobs kan rekenen op de steun van de onze federale minister van economie op nationaal, Europees en internationaal vlak.

Ik ben dan ook zeer fier om jullie onze eregast van vanavond te mogen aankondigen, vice-premier en minister van werk, economie en consumentenzaken, Kris Peeters.

Minister, ik geef u graag het woord.